



ΚΑΪΤΣΑ



ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΪΤΣΙΩΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ: Πατησίων 4 Τ.Κ. 10677 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ '96 Έτος Ε' - Αρ. Φύλλου 18 Ετήσια συνδρομή 500 δρχ.

Αγαπητοί Συγκωριανοί

Σκοιιάζοντας στη στήλη αυτή τα σημαντικότερα γεγονότα του περασμένου τριμήνου, θεωρούμε απαραίτητο να αναφερθούμε στη πρόταση συγκωριανών μας να αναρωτηθούμε για το γεγονός της μη προσέλευσης πολλών συγκωριανών μας στην ετήσια συνεστιάση των

μελών του Συλλόγου μας.

Το θέμα τέθηκε στο Δ.Σ. του Συλλόγου, το οποίο ύστερα από διαλογική συζήτηση, και αφού εξέφρασε την εναντίονή του σ' όσους συγκωριανούς μας συμμετείχαν στη συνεστιάση της 11ης Φεβρουαρίου 1996, κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

- 1) Δεν θεωρεί εξαιρετικά μικρό τον αριθμό των προσεληθόντων στη συνεστιάση συγκωριανών μας.
 - 2) Θεωρεί ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στη συνεστιάση του 1996 και εκείνοι που συμμετείχαν στη συνεστιάση του 1995 έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι.
 - 3) Πάρα πολλοί άλλοι συγκωριανοί μας είχαν προγραμματίσει τη συμμετοχή τους στη συνεστιάση και εμποδίστηκαν την τελευταία στιγμή από λόγους ανεξαρτήτως της θελήσεώς των κυρίως λόγους υγείας.
 - 4) Θεωρεί επίσης ότι παρά πολλοί συγκωριανοί μας αδυνατούν να σπκώσουν το οικονομικό κόστος της συμμετοχής, που οπωσδήποτε είναι μεγάλο για μια μέση οικογένεια τεσσάρων (4) ατόμων, λαμβανομένης υπ' όψιν της οικονομικής δυσχέρειας από την οποία πλήττονται τα μεσαία και κατώτερα στρώματα των Ελλήνων πολιτών.
 - 5) Το Δ.Σ. θεωρεί δεδομένη τη συμμετοχή και τη συμπαράσταση όλων σχεδόν των συγκωριανών μας, όμως οι απαιτήσεις του Συλλόγου μας είναι πολλές και ίσως υπερβολικές, καθ' όσον όλοι καλούνται να συμμετέχουν στην ετήσια συνεστιάση, όλοι καλούνται να συμμετέχουν το Πάσχα στο «κλειστό χορό», όλοι καλούνται να συμμετέχουν στις Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου και όλοι καλούνται να πληρώνουν τη συνδρομή τους στο Σύλλογο και στην εφημερίδα «Καΐτσα».
- Συνεπώς είναι κατανοητό από όλους ότι οι απαιτήσεις του Συλλόγου είναι πολλές, όμως η συμπαράσταση των συγκωριανών μας είναι μεγάλη και αυτό φαίνεται από τη συμμετοχή τους σ' όλες τις εκδηλώσεις γενικά και όχι μεμονωμένα από μια εκδήλωση.

Και το Δ.Σ. καταλήγει: Όλα τα μέλη του Δ.Σ. και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος εξαντλούν κάθε φορά όλα τα μέσα που διαθέτουν προκειμένου να πετύχουν οι επιμέρους εκδηλώσεις και καλούν όλους τους συγκωριανούς μας, χωρίς καμία διάκριση, να συμπαρασταθούν. Και είναι γνωστός ο ενθουσιασμός και η μεγάλη επιτυχία των εκδηλώσεων του Συλλόγου, που οφείλεται κυρίως στη συμμετοχή και συμπαράσταση όλων ανεξαιρέτως των συγκωριανών μας. Και ακόμη είναι γνωστές οι επιδράσεις των εκδηλώσεων στην εν γένει ζωή του χωριού μας, καθ' όσον πολλοί συγκωριανοί μας έδειξαν και συνεχίζουν να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μας βοήθησαν οικονομικά, και ανέλαβαν οι ίδιοι την κατασκευή διαφόρων έργων, τα οποία βελτίωσαν την ποιότητα ζωής και ομόρφισαν το χωριό μας. Η διαπίστωση δεν είναι μόνο δική μας. Είναι διαπίστωση όλων όσων επισκέπτονται το χωριό μας.

Ας αναρωτηθούν λοιπόν όσοι πιστεύουν το αντίθετο και ας μας γράψουν τις σκέψεις τους, ίσως είναι χρήσιμες και μας διευκολύνουν στον περαιτέρω χειρισμό των υποθέσεων του Συλλόγου και του χωριού μας.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.

ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ Καΐτσας-Δρανίτσας

Κατάλληλα για τη θεραπεία ψυχικών νόσων και νευροαρθροϊτικών παθήσεων. Κρύα και θερμαινόμενα



Η γεωγραφική θέση των λουτρών, το φυσικό τοπίο, η πλούσια βλάστηση, το ήρεμο περιβάλλον, το ξηρό και εύκρατο κλίμα, το δροσερό νερό και η άφογη εξυπηρέτηση από το προσωπικό αποτελούν εγγύηση για τη θεραπεία των λουομένων.

Οι ιδιοκτήτριες Κοινότητες Μακρυρράχης (Καΐτσας) και Κτιμένης (Δρανίτσας) κάθε χρόνο επισκευάζουν τις εγκαταστάσεις και βελτιώνουν τις συνθήκες διαμονής των λουομένων. Ήδη έχουν ασφαλτοστρωθεί οι δρόμοι και ο χώρος της πλατείας. Κατασκευάστηκε η σκεπή στο ξενοδοχείο «Λεμονιά» και συντηρήθηκαν οι κοιτώνες. Επίσης έχουν βελτιωθεί οι συγκοινωνιακές συνθήκες με τη κατασκευή του περιφερειακού δρόμου του φράγματος Σμοκόβου, ο οποίος βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Οι τιμές είναι χαμηλές και παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τις τιμές του 1995.

Το εστιατόριο βελτιωμένο και καθαρό σας εξυπηρετεί άμεσα και σε φθηνές τιμές.

Όσοι λοιπόν έχουν ανάγκη λουτροθεραπείας ας ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο των λουτρών 0232-93033 μετά την 1η Μαΐου.

Εκδήλωση της Πρωτομαγιάς

Ο Σύλλογος των Απανταχού Καϊτσιωτών Μακρυρράχης Φθιώτιδας, με τη συμπαράσταση των Κοινοτήτων Μακρυρράχης και Κτιμένης, διοργανώνει τη Πρωτομαγιά στο χώρο των λουτρών ειδική εκδήλωση με σκοπό τη διαφήμιση των λουτρών Καΐτσας-Δρανίτσας.

Θα γίνει λειτουργία και αρτοκλασία στο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων και μετά θα ακολου-

Φωτογραφία από προηγούμενη εκδήλωση της Πρωτομαγιάς στο χώρο των λουτρών. Διακρίνονται συγκωριανοί μας και φίλοι εκδρομείς να χορεύουν με τις παρέες τους σε κύκλους που ξεπέρασαν τους είκοσι. Ένα πραγματικό ξέδωμα.

θήσει γλέντι με δημοτική Ορχήστρα και χορευτικά συγκροτήματα. Θα μείνετε απόλυτα ευχαριστημένοι από το φυσικό περιβάλλον και θα διασκεδάσετε με την ψυχή σας. Ο Σύλλογός μας θα διαθέτει μπίρες, αναψυκτικά και λίγο ψητό.

Σας περιμένουμε όλους και βέβαια «καιρού επιτρέποντος».

«Κλειστός χορός»

Με τη φροντίδα του Συλλόγου μας και με τη συμπαράσταση της Κοινότητας Μακρυρράχης και της Κίνησης Νέων Καΐτσας θα γίνει τη **ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ** στις 5 μ.μ. η αναβίωση του παραδοσιακού εθίμου του «Κλειστού Χορού» στην πλατεία του χωριού μας.

Θα χορέψουν τον «Κλειστό χο-

ρό» όσοι Καϊτσιώτες και όσες Καϊτσιώτισσες τον θυμούνται με τη φροντίδα του Κώστα Αθ. Οικονόμου.

Θα χορέψουν και θα τραγουδήσουν επίσης τον «απάν χορό» και θα ακολουθήσουν τα χορευτικά συγκροτήματα του χωριού μας. Το γλέντι και ο χορός θα συνεχισθεί για όλους.

Γι' αυτό καλούμε όλους τους συγκωριανούς μας και τους φίλους τους να συμπαρασταθούν και να διασκεδάσουν. Καρέκλες, τραπέζια, μπίρες, αναψυκτικά, μπορεί ο καθένας να τα προμηθευτεί από τις ταβέρνες του χωριού μας ή και από το σπίτι τους. Γι' αυτό καλό θα είναι να γίνει κάποια προετοιμασία από τις ταβέρνες. Όμως όλα αυτά «καιρού επιτρέποντος».

Για να μη ξεχνάμε



Η εικόνα του Αγίου Πολυκάρπου και η λειψανοθήκη που μας έκλεψαν, άγνωστοι ιερόσυλοι, και δίπλα ο μεγάλος Ευεργέτης Γιώργος Λευτεριάς



Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου
εύχεται

στους κωριανούς
και στους φίλους του Συλλόγου
«Χρόνια Πολλά»

και «ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ» το χωριό μας

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Δραστηριότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου

Πολλά δυσμενή σχόλια ακούγονται για τις δραστηριότητες του Προέδρου της Κοινότητας και του Κοινοτικού Συμβουλίου. Η εφημερίδα μας πολλές φορές επισημαίνει κάποια θέματα με σκοπό να τονίσει την ανάγκη για την επίλυσή τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι βάσει εναντίον του Προέδρου και του Κοιν. Συμβουλίου με σκοπό να τους κατηγορήσει. Αντίθετα μάλιστα αποβλέπει στην όσο το δυνατόν καλύτερη προβολή κάποιων αιτημάτων και κάποιων προβλημάτων του χωριού μας τα οποία οπωσδήποτε θα επιλυθούν στο άμεσο μέλλον, καθ' όσον τόσο ο Πρόεδρος Γιώργος Παπακωνσταντίνου, όσο και το Κ.Σ. τα συζητούν και σιγά-σιγά δρομολογούν τη λύση τους.

Δεν είναι όμως εύκολο να λυθούν όλα τα προβλήματα του χωριού μας μέσα σ' ένα χρόνο. Εδώ δεν τα έλυσαν τα προηγούμενα Κοιν. Συμβούλια που είχαν διάρκεια 8 ή 12 χρόνια αντίστοιχα.

Γι' αυτό κριτική και δημοσιότητα χρειάζεται από όλους για τους χειρισμούς των διαφόρων προβλημάτων του χωριού μας από τον Πρόεδρο και το Κοινοτικό Συμβούλιο, χρειάζεται όμως να είναι σωστή και υπεύθυνη και όχι κουβέντες στον αέρα, αόριστα και ανεύθυνα και χωρίς καν να πλησιάζει την αλήθεια και την πραγματικότητα. Βεβιασμένες καταδικαστικές κριτικές και απαράδεκτα σχόλια μάλλον βλάπτουν το συμφέρον του χωριού μας, παρά το ωφελούν.

Πάντως η εφημερίδα μας παρακολουθώντας από κοντά τις ενέργειες του Κοινοτικού Συμβουλίου θα βοηθήσει προς τη κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων και πιστεύει πως στο άμεσο μέλλον θα είναι σε θέση να δημοσιεύσει κάποια καλά αποτελέσματα.

Τσιμεντόστρωση των δρόμων

Το Κοινοτικό Συμβούλιο του χωριού μας με απόφασή του στις 23-3-96 καθόρισε τα υπόλοιπα τμήμα (συνάκια) των δρόμων, τα οποία εντός των προσεχών ημερών θα τσιμεντοποιηθούν. Τα τμήματα αυτά είναι όλα τα υπόλοιπα από προηγούμενες τσιμεντροστρώσεις. Πιστεύουμε ότι έτσι τελειώνουν οι ανάγκες του χωριού μας και οι λάσπες θα αποτελούν πλέον παρελθόν.

Η Αγιογράφηση της Αγίας Παρασκευής

Όπως είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος του Συλλόγου μας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου 1995 και είχε γράψει και η εφημερίδα μας στο 16ο φύλλο της, την αγιογράφηση της Αγίας Παρασκευής ανέλαβε να πραγματοποιήσει ο γνωστός συγχωριανός μας καθηγητής Πανεπιστημίου, Γιώργος Κόρδης. Αυτό θα γίνει στους προσεχείς μήνες, ούτως ώστε να έχει τελειώσει μέχρι την 26η Ιουλίου 1996, ημέρα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής.

Προβλήματα ιαμίας κτηνοτρόφων

Όλοι οι κτηνοτρόφοι του χωριού μας είναι προβληματισμένοι ύστερα από τις απαράδεκτα χαμηλές τιμές στο γάλα και στο κρέας των ζώων τους. Η τεράστια κτηνοτροφική έκταση του χωριού μας κινδυνεύει να μείνει χωρίς ζώα.

Δεν γνωρίζουμε που το πάει η πολιτεία. Όμως μετά τις τελευταίες έντονες διαμαρτυρίες των κτηνοτρόφων όλης της Ελλάδας, πιστεύουμε ότι κάποιοι αρμόδιοι θα σκύψουν και στα προβλήματα των Ελλήνων κτηνοτρόφων, γιατί

κινδυνεύουμε να ψάχνουμε με το κερδί για λίγη ελληνική φέτα κι ως κερδίσαμε την ονομασία της στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Αξιοποίηση της πηγής «Θερμάκια»

Στο χωριό μας πάρα πολλοί πιστεύουν ότι το νερό της πηγής στη θέση «Θερμάκια» έχει ιαματικές ιδιότητες τόσο στις παθήσεις των ματιών, όσο και στις αλλεργικές καταστάσεις.

Πολλοί το χρησιμοποιούν για τα μάτια τους και όπως μας είπαν είδαν μεγάλη ωφέλεια. Πολλοί επίσης για αλλεργικές καταστάσεις του αναπνευστικού συστήματος και όπως πληροφορηθήκαμε έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Δημ. Παπαδοκοτσώλης, ο Κώστας Τσεκούρας και ο Γιώργος Θανασιάς επισκέφθηκαν τη Πηγή και προτείνουν προς την Κοινότητα να φροντίσει για την αξιοποίησή της, ώστε να μπορούν όσοι επιθυμούν να πάρουν νερό να πλησιάζουν με άνεση στην πηγή.

Εκτός όμως από το νερό, ο χώρος εκεί έχει ανάγκη από την κατασκευή δρόμου για λόγους κτηνοτροφικούς, αντιπυρικής προστασίας, και μεταφοράς των δασικών προϊόντων. Γι' αυτό στα πλαίσια της νέας Διακήψης Έκθεσης του δάσους ως συμπεριλήφθει και μελέτη διαπλάτυνσης του ήδη υπάρχοντος μονοπατιού καθώς και η κατασκευή ποτίστρας στο χώρο της πηγής «Θερμάκια».

Αναμεταδοτές

Ύστερα από συνενόηση του Προέδρου του Συλλόγου μας με τους χρηματοδότες του έργου των αναμεταδοτών στο χωριό μας για καλύτερη τηλεοπτική λήψη, δρομολογήθηκε η κατασκευή του και εντός του Απριλίου θ' αρχίσουν οι εργασίες. Πιστεύουμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα καλύτερης τηλεοπτικής εικόνας στο χωριό μας.

Η τοποθέτηση της κεραίας λήψης και των αναμεταδοτών θα γίνει δίπλα στη πομόνα του Βασίλ. Τσιάγκα, όπου και χώρος για την εγκατάσταση υπάρχει και το ρεύμα της Δ.Ε.Η. είναι κόντρα. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και αυτό το βασίζουμε στον ειδικό τεχνικό Ανδρέα Κωστούκη από το Περιβόλι.

Το πάρκιγκ και η ρύπανση της πλατείας

Το Κοινοτικό Συμβούλιο με άτυπη απόφασή του, ύστερα από πρόταση του Προέδρου Γιώργου Παπακωνσταντίνου, αποφάσισε να τοποθετηθούν μικρά κινητά κολωνάκια με αλυσίδες για να παρεμποδίζεται το πάρκιγκ στο πλακόστρωτο της πλατείας. Δεν το είδαμε όμως να πραγματοποιείται.

Επίσης η πλατεία ρυπαίνεται από διάφορες αιτίες και κυρίως από τα απόβλητα των γύρω σπιτιών και καταστημάτων. Καλό θα είναι όλοι να φροντίζουν για την καθαριότητα της πλατείας και να μην παρκάρουν στο πλακόστρωτο και παρεμποδίζουν ακόμα και την κίνηση των λεωφορείων.

Πωλήθηκε πικρό γάλα της πλατείας των Αφών Θ. Ψαλλίδα

Η εφημερίδα μας προκειμένου να απαντήσει στα σχόλια για τους λόγους που το οικοπέδο των Αφών Θ. Ψαλλίδα δεν αγοράστηκε από το Σύλλογό μας ή από την Κοινότητα, εξηγεί τα γεγονότα της αγοραπωλησίας με λίγα λόγια όπως ακριβώς συνέβησαν.

Οι Αφών Ψαλλίδα ανέλαβαν την υποχρέωση να περιμένουν ένα μήνα τουλάχιστον το Σύλλογο και τη Κοινότητα προκειμένου να εξασφαλίσουν το τίμημα του Οικοπέδου ύψους 5.000.000. Επίσης συμφώνησαν σε πε-

ρίπτωση που θα υπήρχε άλλος αγοραστής θα ειδοποιούσαν τον Σύλλογο και την Κοινότητα και μόνο αν υπήρχε αρνητική απάντηση από το Σύλλογο και τη Κοινότητα, τότε μόνο θα προχωρούσαν στην πώληση του οικοπέδου σε άλλο αγοραστή. Αυτή η τελευταία συμφωνία δεν τηρήθηκε από τους πωλητές, όπως διαβεβαιώνει και ο πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργος Παπακωνσταντίνου.

Αντίθετα μόλις βρήκαν άλλο αγοραστή τον Δημήτριο Πατακιά, γαμβρό του Δημ. Στεφανή, προχώρησαν στην αγοραπωλησία. Δικαίωμά τους.

Η κίνηση της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου

Είναι γνωστό ότι ο Σύλλογος μας έχει Τράπεζα Αίματος με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Ιδρύθηκε το 1982 και λειτουργεί συνεχώς μέχρι σήμερα.

Αιμοληψία γίνεται μια φορά το χρόνο κατά τον μήνα Αύγουστο στο χωριό μας. Η κίνηση του αίματος από το 1982 μέχρι 31-12-1995 έχει ως εξής:

Έτος	Αιμοληψία	Διάθεση
'82	28	6
'83	25	3
'84	20	5
'85	9	22
'86	16	24
'87	18	15
'88	14	9
'89	29	18
'90	24	16
'91	19	26
'92	30	18
'93	37	19
'94	34	25
'95	46	37
Σύνολο	349	243

απόθεμα 106.

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται καθαρά τόσο η αύξηση των εθελοντών αιμοδοτών όσο και η αύξηση των αναγκών των συγχωριανών μας. Αρκεί να πούμε ότι μόνο κατά το Α' τρίμηνο του 1996 η διάθεση φιαλών υπερέβη τις 15 φιάλες. Γι' αυτό πρέπει όλοι να κατανοήσουν ότι δεν είναι μόνο υποχρέωση του Συλλόγου να διαθέτει αίμα σ' όλους τους συγχωριανούς μας που το έχουν ανάγκη, αλλά και υποχρέωση όλων όσων μπορούν, να συμμετέχουν στην αιμοληψία του καλοκαιριού στο χωριό μας ή σε αιμοληψία σ' οποιοδήποτε Νοσοκομείο αρκεί να δηλώνουν ότι το αίμα δίνεται για λογαριασμό της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου των Απανταχού Καϊτσωτών Μακρυρράχης Φθιώτιδας, που έχει έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, και να μας ενημερώνουν τηλεφωνικά.

Ακόμη σημειώνουμε ότι ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τάκης Παπαδοκοτσώλης εξυπηρετεί άμεσα όσους ζητούν αίμα, αρκεί να έχουν σχέση με το χωριό μας, όπως αυτή ορίζεται από το καταστατικό. Όμως πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν πολιτική προστασίας του αίματος και όχι αλόγητης σπατάλης σε αντίθεση με την πολιτική των Νοσοκομείων που συνήθως ζητούν αίμα διπλής και τριπλής ποσότητας από όσο χρειάζεται ο ασθενής. Γι' αυτό πρέπει να κατανοεί ο καθένας την προσπάθεια του Προέδρου μας για οικονομία αίματος.

Από το Σύλλογό μας γίνεται προσπάθεια να εξυπηρετούνται όλοι οι έχοντες ανάγκη αίματος συγχωριανοί μας, γι' αυτό είναι ανάγκη και όλοι να συμμετέχουν στην αιμοληψία, όσοι τουλάχιστον μπορούν, και να μην φορτώνεται όλο το βάρος στις πλάτες ορισμένων συγχωριανών μας, που κάθε χρόνο, σχεδόν οι ίδιοι, σπεύδουν να δώσουν το αίμα τους. Με την ευκαιρία γνωρίζουμε ότι πρόθεση του Δ.Σ. του Συλλόγου είναι να βραβεύσει τους τρεις πρώτους αιμοδότες, οι οποίοι από το 1982 εις το 1995 συγκεντρώνουν τις περισσότερες συμμετοχές, τόσο σαν άτομα όσο και σαν οικογένειες. Η βράβευση θα γίνει στις εκδηλώσεις του καλοκαιριού. ●

Η ετήσια συνεστίαση των μελών του Συλλόγου



Δεν μπορούμε να μιλάμε για μεγάλη επιτυχία της ετήσιας συνεστίας των μελών του Συλλόγου μας της 11ης Φεβρουαρίου 1996. Αν λέγαμε κάτι τέτοιο θα ήταν σαν να προσπαθούσαμε να ξεγελάσουμε τον ίδιο τον εαυτό μας.

Εξάλλου ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τάκης Παπαδοκοτσώλης σε σύντομη ομιλία του προς τους συνδαιτημένους εξέφρασε τη λύπη του για την όχι ανάλογη με τις προσπάθειες του Δ.Σ. του Συλλόγου ανταπόκριση των συγχωριανών μας, και ζήτησε ν' αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του.

Όμως αν κρίνουμε αντικειμενικά και ψύχραιμα την επιτυχία ή μη της εκδήλωσης θα διαπιστώσουμε ότι

Από την κοπή της βασιλόπιτας στην ετήσια συνεστίαση των μελών του Συλλόγου μας. Διακρίνονται η κ. Στέλλα Δραγούνη, ο Κ. Στέλιος Χατζηαργύρης, ο πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου μας Κώστας Αντωνούλας και ο νέος πρόεδρος Τάκης Παπαδοκοτσώλης, οι οποίοι από κοινού έκψαψ τη βασιλόπιτα σε ένδειξη ομόνοιας, αγάπης και συνεργασίας όλων των συγχωριανών μας.

Ακόμη ένα αξιοσημείωτο γεγονός είναι η άσφογη εμφάνιση και παρουσία παραδοσιακών χορών από τα παιδιά του χορευτικού «Ειρήνη» τα οποία απέσπασαν τον θαυμασμό και χειροκροτήθηκαν από όλους.



Το χορευτικό «Ειρήνη» παρουσίασε χορούς της Ηπείρου και Θεσσαλίας και χειροκροτήθηκε από όλους για τη άσφογη εμφάνισή του.

τα συμπεράσματα του Δ.Σ. του Συλλόγου, όπως αναφέρονται στη στήλη της επιστολής μας, έχουν απόλυτη εφαρμογή καθ' όσον όλοι όσοι συμμετείχαν στη συνεστίαση έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και από την ποιότητα των φαγητών και από το περιβάλλον γενικότερα. Όλοι συζητήσαν, χόρεψαν και έφυγαν ενθουσιασμένοι.

Η εφημερίδα μας «Καϊτσα» ευχαριστεί όλους για τη συμμετοχή τους και ιδιαίτερα την σοκολατοποιία Χατζηαγγελή για την προσφορά της και τον φίλο ασφαλιστή της INTERAMERICAN Σπύρο Κωνόφαο για την προσφορά των ημερολογίων.

Επίσης ευχαριστεί την ΘΥΠΕΟΣ Α.Ε. των Αφών Στέλιου και Βαγγέλη Χατζηαργύρη για την άσφογη εξυπηρέτηση. Αμέσως μετά την κοπή της πίτας ο πρόεδρος του Συλλόγου Τάκης Παπαδοκοτσώλης κάλεσε τη Χριστίνα Χαράλαμπους, στην οποία παρέδωσε ως δώρο του Συλλόγου και των γυναικών του διαγωνισμού πίτας και ζυμωτού ψωμιού μια ασημένια εικόνα της Παναγίας, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη φιλοξενία της στις ιδιόκτητες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις στην Κέρκυρα.

ΚΑΪΤΣΑ

Τριμηνιαία Εφημερίδα του Συλλόγου των Απανταχού Καϊτσωτών

Υπεύθυνος Σύνταξης Δημήτρης Παπαδοκοτσώλης

Συντακτική Επιτροπή

Κων/νος Γ. Οικονόμου
Μαρία Φωτοπούλου
Δημήτριος Ακριδάς

Διεύθυνση Πατησίων 4

Τηλέφωνο: 3819.693

ΑΘΗΝΑ: Τ.Κ. 10677

Επιμέλεια

Γ. Χρυσοφτιάς

☎ 5240.739

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Η οικονομική ζωή

Οι κάτοικοι του νέου χωριού είχαν βέβαια τις ατομικές απασχολήσεις τους, τη γεωργία, την αλιεία στη λίμνη, την ξύλευση. Δρούσαν όμως και ως οργανωμένη κοινότητα νοικιάζοντας το δάσος σε ξυλέμπορους και καρβουνεμπόρους, καθώς και τα λουτρά.

Στα Πρακτικά της Βουλής στις 24/11/1909 υπάρχει τηλεγράφημα των Καϊτσιωτών, με το οποίο παρακαλούσαν την άρση του φόρου που επιβλήθηκε στα αμπέλια και στα αροτριώματα ζώα κατά το έτος 1909 ως εξής: «Οι κάτοικοι του χωριού Καϊτσης του Δήμου Ταμασίου παρακαλούσι την σεβαστήν Βουλήν, ίνα επιβάλη φόρον επί του οινοπνεύματος, απαλλάξη δε τον λαό από τον φόρον επί των αμπελιών και των αροτριώντων κτηνών». Προφανώς οι Καϊτσιώτες φοβόνταν τη φορολογία στα αμπέλια και στα αροτριώματα ζώα, που όλοι είχαν, και δεν θίγονταν από τον φόρο επί του οινοπνεύματος, που είχαν περιορισμένη παραγωγή, σύμφωνα εξάλλου και με τα φιλολαϊκά φορολογικά μέτρα του τότε Υπ. Οικονομικών Αθ. Ευταξία.

Η καλλιέργεια καπνού ήταν άλλη οικονομική δραστηριότητα της Καϊτσης κατά τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Από την εφ. Βόλου «Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 28-8-1909 πληροφορούμαστε ότι κατά το 1909 η παραγωγή καπνού έφθασε στις 40 χιλιάδες οκάδες, που πουλήθηκε όλος προς 2,35-2,40 δραχ. την οκά ως αρμάθα.

Τα λουτρά Καϊτσης υπήρξαν, από την απελευθέρωσης και εξής, μια ευκαιρία οικονομικής δραστηριότητας. Διασώζεται μια διαφήμιση των σπουδαίων ιαματικών ιδιοτήτων και φυσικών καλλόνων των



Του ΔΗΜΗΤΡΗ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
Δρα Ιστορίας - Γεν. Επιθεωρητή Μ.Ε.

Γ' Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΟΚΑΪΤΣΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΥΑ ΡΑΧΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Λουτρών, που έκανε ίσως ο πρώτο μεταπελευθερωτικός ενοικιαστής Σπυριδών Σαραούλας κατά το 1884, στην εφ. «ΚΑΡΔΙΤΣΑ» 23/6/1884. Δημοσιεύεται επίσης από το 1907 έκθεση χημικής ανάλυσης των θειούχων υδάτων των λουτρών, υπογεγραμμένη από τον τότε καθηγητή Πανεπιστημίου Α.Κ. Δαμβέργη, που δίδει τα 14 στοιχεία ανά λίτρο νερού και τις αντίστοιχες χρόνιες και άλλες παθήσεις, που θεραπεύονται με τη χρήση ή την πόση του νερού.

Αλλά και ο αντίκτυπος των λουτρών στην κοινωνική ζωή του χωριού δεν ήταν μικρός από την προσέλευση χιλιάδων λουομένων κάθε χρόνο.

Και η λίμνη Ξυνιάδας έπαιζε ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή του χωριού με την αλιεία και την εμπορία των ψαριών (τούρνες, γλύνια, κίπρινα, πλατίτσες,

ογκλιές, χανιά, κεφάλους, μπριάνες κ.λπ.), αλλά και με το ραγάζι και τους βάλτους. Η αποξήρανση όμως της λίμνης, που ολοκληρώθηκε το 1940 μετέβαλε κατά πολύ την οικονομική και κοινωνική ζωή του χωριού. Η αποξήρανση έδωσε στην περιοχή 36.000 στρέμματα καλλιεργήσιμου γης. Μόνο που λόγω των διενέξεων των χωριανών μας δεν έλαβαν δυστυχώς μέρος στη διανομή όλοι οι κάτοικοι.

Ασφαλώς το τρένο, που πέρασε το 1912 και ο Σιδ. Σταθμός Αγγειών στον κάμπο της Καϊτσης ήταν σημαντικό γεγονός για το χωριό.

Η μεταφορά του χρωμίου με το τρενάκι από τα Μετάλλεια Δομοκού στο Σιδ. Σταθμό Αγγειών και η μεταμόρφωσή του στο τρένο ήταν μια άλλη ευκαιρία οικονομικής κίνησης του χωριού, αφού πολλοί εργάτες απασχολούνταν στη μεταφόρτωση.

Η μεταφορά του κάρβουνου από το δάσος της Καϊτσης στο Σιδ. Σταθμό Αγγειών, που γινόταν κυρίως από Κουτούβλαχους της Σαμαρίνας έδινε μια άλλη όψη στο χωριό. Αναφέρεται ότι ο αριθμός των μουλαριών με τα οποία γινόταν η μεταφορά του κάρβουνου μέσα από το χωριό έφθασε γύρω στα 500.

Ασφαλώς όμως οι σύγχρονες καλλιέργειες τεύτων και βιομηχανικής τομάτας συνέτειναν, ώστε να ξεπεραστεί κάθε προηγούμενο στη γεωργοοικονομική δραστηριότητα του χωριού.

Τελειώνοντας θα μπορούσαμε να παραθέσουμε και πολλά ανέκδοτα από την παλιότερη και νεότερη ζωή του χωριού, αλλά δεν το επιτρέπει ο χώρος. Ίσως στο μέλλον να τα παρουσιάσουμε αυτούσια. (Συνεχίζεται) •

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- Η Παναγιώτα συζ. Χρυσ. Ανεστογιάννη γέννησε το δεύτερο παιδί τους (κοριτσάκι), στις 3-1-1996.
- Η Δήμητρα συζ. Γαβριήλ Νικ. Κλασίνια γέννησε το τρίτο παιδί τους (κοριτσάκι) στις 16-2-1996.
- Η Παρασκευή Ν. Χατζηαργύρη συζ. Γεωργ. Β. Τσιαγκλάνη γέννησε το δεύτερο παιδί τους (κοριτσάκι) στις 27-2-1996.
- Η Έφη συζ. Ηλία Σωτηροπούλου γέννησε στις 16-3-96 το δεύτερο παιδί τους (κοριτσάκι).
Να σας ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ

- Στις 30-12-1995 έγιναν οι γάμοι της Κωνσταντίνας Δ. Κουτρούμπα και του Γιάννη Π. Χριστόπουλου στον Άγιο Παντελεήμονα Αχαρνών.
Να ζήσετε ευτυχισμένοι.



Στη φωτογραφία το ζεύγος των νεονύμφων με τους γονείς της νύφης. Η «Καϊτσα» εύχεται στους νεονύμφους βίον ανθόσπартον και στους γονείς τους να τους χαίρονται.

ΘΑΝΑΤΟΙ

- Στις 9-12-1995 πέθανε η Ασπασία χα Ιωαν. Μαντά, ετών 89. Η κηδεία της έγινε στη Μακρυρράχη.
- Στις 10-12-95 πέθανε ο Παύλος Καπάλας του Δημητρίου, ετών 88. Η κηδεία του έγινε στην Αθήνα.
- Στις 23-1-1996 πέθανε ο Γεώργιος Παπαθεοδώρου ετών 89. Η κηδεία του έγινε στη Μακρυρράχη.
- Στις 9-3-1996 πέθανε ο Βασίλειος Αθ. Κουτρούμπα, ετών 58. Η κηδεία του έγινε στο νεκροταφείο Κορυδαλλού.
- Στις 11-3-1996 πέθανε ο Ηρακλής Γουργιώτης, ετών 60, γιός της Βασιλικής Ιωαν. Πέτρου. Η κηδεία του έγινε στο Περιβάλλο Δομοκού.
- Στις 22-3-96 πέθανε ο Ιωάννης Χιονίδης, ετών 51, σύζυγος της Πόπης Χρ. Χριστίτσα. Η κηδεία του έγινε στην Αθήνα.
- Στις 23-3-1996 πέθανε ο Γιώργος Μαλακασιώτης, ετών 80. Η κηδεία του έγινε στη Μακρυρράχη.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια.

ΕΠΙΓΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

- Ο Παναγιώτης Ιωαν. Αντωνούλας στη Σχολή Ικάρων.
- Η Ελπίδα Κολοκυθά, κόρη της Ασπασίας Γεωργ. Κουτρούμπα, στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Πατρών.
- Η Ευθυμία Μόσχου του Σπύρου στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
- Ο Αθανάσιος Χαρίλ. Πατριδάρης στο Τμήμα Δασολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
- Ο Λάμπρος Βασ. Τριανταφύλλου στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο.
- Η Κωνσταντίνα - Μαριάνθη Κλ. Τσιάγκα στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ρεθύμνου του Πανεπιστημίου Κρήτης.
- Η Άννα Φωτοπούλου του Δημητρίου στη Δραματική Σχολή.
- Η Στυλιανή Βασ. Φωτοπούλου στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι. Κοζάνης.
Συγχαρητήρια παιδιά και καλές σπουδές.

Ο ΑΕΤΟΣ, Η ΧΕΛΩΝΑ ΚΑΙ Ο ΓΥΜΝΟΣΑΛΙΑΓΚΑΣ

Όλοι γνωρίζουν ότι ο αετός είναι το δυνατότερο πουλί στην πατρίδα μας. Έχει ιστορική δόξα, καθ' όσον έγινε το σύμβολο της Βυζαντινής μας Αυτοκρατορίας με τα δικάφαλα αέτινα σήματα των λαβάρων της. Στα δημοτικά μας τραγούδια ο αετός έχει τιμητική θέση:

ένας αετός περήφανος

ένας αετός λεβέντης

Ο αετός είναι το φοβερότερο από όλα τα αρπακτικά και σαρκοβόρα πουλιά και ζει κυρίως σ' απάτητα ψηλώματα των βουνών μας.

Εκτός από τα πουλιά κατασπαράσσει λαγούς, μικρά ζαρκάδια, κατσίκια, αρνιά και μερικές φορές βάζει χέρι και σε μεγαλύτερα ζώα.

Ο δύστυχος ο λαγός τρέχει να κρυφτεί όταν κοντοζυγώνει ο ίσκιος του αετού. Γυρεύει τη σωτηρία του στην ακινησία και αφάνεια μέσα σε πυκνές τούφες θάμνων. Όμως αλλοίμονο αν μέσα στην τούφα βρίσκεται και καμιά χελώνα. Τότε «για χάρη του αετού πέρνα και συ χελώνα» όπως λέει ένα εύθυμος μύθος, που έχει και μεταφορική έννοια. Αλλά κι ένας άλλος περίφημος και διδακτικός μύθος αναφέρεται στον αετό και τον γυμνοσάλιαγκα.

Ένα πρωινό ο αετός αγνά ντευε από την ψηλότερη κορφή των πιο απόκρημνων βράχων του βουνού τον γαλάζιο ορίζοντα, καμαρώνοντας τη λεβεντιά του και τη δύναμη των φτερών του. Ξαφνικά βλέπει δίπλα του να σέρνεται επάνω στο βράχο ένας γυμνοσάλιαγκας. Ο αετός δεν πιστεύει στα μάτια του.

Πώς τα κατάφερε να φθάσει εδώ πάνω τον ρώτησε απορρημένος. Έχω κι εγώ τον τρόπο μου, αποκρίθηκε ο γυμνοσάλιαγκας και ας μην έχω τα φτερά σου και τη δύναμή σου.

Δεν είμαι βέβαια αετός εγώ, είμαι όμως... αετονύχης, και του έδωσε τη κυνικότερη απάντηση, που διατρανώνει τη μεγάλη δύναμη του αριβισμού και όλων των αδίστακτων καταφερτζήδων. Έφτασα απλούστατα. Έρποντας, γλύφοντας και με τα κέρατά μου!

Ο Μέγας Ναπολέων είπε κάποτε πως τα μεγάλα αξιώματα μοιάζουν με τις ψηλές κορυφές των βουνών. Γιατί σ' αυτές δύο είδη ζώων μπορούν να φθάσουν, οι αετοί και τα ερπετά, οι άξιοι και οι τυχοδιώκτες.



ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

Στις 10 Δεκεμβρίου 1995 έφυγε για την άλλη ζωή ένας παλαιός διαλεχτός συμπατριώτης μας, ο ιατρός Παύλος Δημ. Καπάλας.

Γεννήθηκε το 1907 στην Καϊτσα. Γιός του Δημάρχου Ταμασίου μέχρι το 1914 Δημητράκη Αθ. Καπάλα, αδελφού του επίσης παλαιότερου δημάρχου, φονεθέντος από τους Τούρκους το 1897, Γεωργίου Καπάλα.

Ο Παύλος Καπάλας σπούδασε ιατρική στην Αθήνα, άσκησε το επάγγελμά του στην Καϊτσα και στις Σοφάδες. Στη συνέχεια μετεκπαιδεύθηκε και διορίστηκε στην Υγειονομική Υπηρεσία ανερχόμενος σε επιλεκτες θέσεις. Πήρε μέρος στον πόλεμο του 1940-41. Κατόπιν έκανε δύο μετεκπαιδεύσεις στην Αμερική και αντιπροσώπευσε την Ελλάδα σε πολλά διεθνή Συνέδρια. Απεχώρησε από την Υπηρεσία το 1968 ως επίτιμος Γεν. Διευθυντής Υπουργείου. Τιμήθηκε από την πολιτεία με Χρυσούς Σταυρούς και Μετάλλια. Ήταν παντρεμένος με την Μάρθα Κώστα Παπαγιαννοπούλου, με την οποία απέκτησε δύο γιούς αντάξιους του, τους μηχανικούς Δημήτρη και Κώστα. Με νοσταλγία μιλούσε πάντα για το χωριό μας και τα παιδικά του χρόνια. Άσβεστη θα μένει στη μνήμη όλων όσοι τον γνώρισαν η ευγενική μορφή του.

Αιώνια η μνήμη του.

ΔΗΜ. Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ



ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ
ΑΦΟΥΛΑΪΝΑ

ΟΜΒΡΙΑΚΗ ΔΟΜΟΚΟΥ
Τηλ. 0232-31539
FAX: 0232-31053

ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Ο πρόδρομος του Κιλελέο

Γράφει ο Αριστείδης Πετρόπουλος

Πριν από 89 χρόνια τη νύχτα τις 8 με 9 Μαρτίου του 1907, η αγροτιά της χώρας μας έχανε το πιο τίμιο και συνεπή αγωνιστή της.

Τον πρωτοπόρο ιδεολόγο σοσιαλιστή ΜΑΡΙΝΟ ΑΝΤΥΠΑ. Η ειδήση της τρομερής δολογονίας του, στον Πυργετό του Ολύμπου συγκλόνισε τον πολιτικό και πνευματικό κόσμο της χώρας μας και βύθισε σε συλλογισμό και πένθος το Πανελλήνιο.

Ο Αντύπας ως σήμερα, ο πραγματικός Αντύπας, είναι περίπου άγνωστος και σ' αυτούς ακόμα που νομίζουν ότι το ξέρουν, επειδή διάβασαν πως δολοφονήθηκε από τους σιφλικάδες. Το κατεστημένο φρόντισε να εξαλείψει τα ίχνη του. Ούτε κι αυτό το όνομά του να μην υπάρχει, στις εγκυκλοπαιδείες της χώρας μας. Τον έθαψαν κυριολεκτικά στη μνήμη της ιστορίας και του λαού.

Μια έρευνα, έφερε στο φως νέα συγκλονιστικά στοιχεία, συνοπτικά θα παραθέσουμε ίσως για πρώτη φορά.

Γεννήθηκε στα Φερεντινάτα της Κεφαλονιάς το 1875 και ήταν το πρώτο από τα τέσσερα παιδιά του Σπύρου και της Αγελικής Αντύπα.

Δεκαεφτά χρονών ήρθε ο Μαρίνος στην Αθήνα, να σπουδάσει το 1890 και όταν φτωχός δούλευε, κατοικούσε κάπου στον Κεραμικό, όπου έμειναν και πολλοί άλλοι συμπατριώτες του. Από φοιτητής αναμείχτηκε στη σοσιαλιστική κίνηση της εποχής του «Σοσιαλιστικό Σύλλογο Κέντρου» του Σταύρου Καλλέργη και του Πλάτωνος Δρακούλη. Το 1897 παίρνει μέρος εθελοντής στην επανάσταση της Κρήτης στο σώμα του Τιμολόοντα Βάσου. Εκεί τραυματίζεται, στο Καλυμπάρι.

Μεταφέρεται στην Αθήνα στο Δημοτικό Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» και υποβάλλεται σε δύο εγχειρήσεις τον Ιούνιο του 1897. Για τη σοσιαλιστική του δράση, τον Οκτώβριο του 1897 αποκάλυψε τον διάδοχο Κωνσταντίνο, αρχιστράτηγο, και τους πρίγκηπες Νικόλαο και Γεώργιο, αρχηγούς στόλου, ως υπαίτιους της συμφοράς του πολέμου του 1897.

Το Φλεβάρη του 1898 γίνεται «απόπειρα δολοφονίας» κατά του Βασιλιά Γεωργίου Α' στη

θέση του Αγ. Σώστη της Λεωφ. Συγγρού από τους Γ. Καρδίτη και Γιαν. Κυριακού.

Ο Αντύπας κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός γιατί ήταν πολύ στενός φίλος του Καρδίτη. Δικάζεται το Μάρτη του 1898 και φυλακίζεται στις φυλακές της Αίγινας σ' απομόνωση και υποβάλλεται στο μαρτύριο, στην πείνα και στη δίψα. Αλλά και στο δέσιμο με αλυσίδα το ένα πόδι, ακόμα και τα δύο μαζί.

Απολύεται το Νοέμβρη του 1898 και φευγατίζεται δια το φόβο της «Εθνικής Εταιρείας» στη γενετήριά του. Όταν βρέθηκε στο χωριό του βάλθηκε να βοηθήσει τον πατέρα του «λεππουργό» μαραγκό, που έστεινε τέμπλα εκκλησιών, δεσποτικούς θρόνους.

Στο χωριό Χαμόλακο γνωρίζει τη Βασιλική Καλομοίρη από μια αρχοντική οικογένεια εξ Αιγύπτου, ερωτεύονται, αλλά λόγω της φτώχειας του, διώξεν και των φυλακών δεν έφτασε ποτέ σε γάμο.

Τον Ιούλιο του 1900 εκδίδει και κυκλοφορεί την «ΑΝΑΣΤΑΣΗ» την εφημερίδα των σοσιαλιστικών του αρχών, ουμανιστικών-χριστιανικών.

Διώκεται και φυλακίζεται στο Αργοστόλι 3 μήνες, φυλακή με αναστολή.

Οργανώνει Συλλόγους σοσιαλιστικούς, εκεί στο Αργοστόλι, εκεί με πολλούς συνεργάτες, ανθρώπους των γραμμάτων, δασκάλους, καθηγητές δίνουν μορφωτικές διαλέξεις. Επανέρχεται στην Αθήνα. Επανασυνδέεται με παλιούς φίλους και αγωνιστές. Δοκιμάζει απογοητεύσεις, γιατί δεν υπάρχει πια σοσιαλιστική κίνηση στην πρωτεύουσα και Πειραιά. Φεύγει για τη Ρουμανία το 1903. Στο Βουκουρέστι, στο θείο του Σπύρο Σκιαδαρέση γεωπόνο και μεγαλοκτηματία. Τον πείθει, επειδή και εκείνος είναι προοδευτικός αλλά και επειδή άρχισε ένας ξεσηκωμός κολλίγων στη Ρουμανία να επιστρέψει στην Ελλάδα να εφαρμόσει ένα σοσιαλιστικό πρόγραμμα σε κτήματα που θα αγόραζε στη Θεσσαλία.

Ο θεός του το υπόσχεται. Ύστερα από ένα χρόνο επανέρχεται στην Ελλάδα, τον Ιούνιο του 1904. Με τα λίγα χρήματα που οικονομήσε, επανεκδίδει την εφημερίδα «ΑΝΑΣΤΑΣΗ» αλλά και πάλι συλλαμβάνεται, καταδικάζεται αυτό-

φωρο, όμως τώρα κρίνεται αθώος.

Με την επανάσταση του Θερίσου το Μάρτη του 1905 βρίσκεται στην Κρήτη. Ο Βενιζέλος όμως τον ξαναστέλνει στην Αθήνα, να διαφωτίσει το λαό πάνω στα αιτήματα της επανάστασης του Θερίσου. Είναι το δεξί χέρι του Βενιζέλου στην Αθήνα, ο Αντύπας οργανώνει στις 14 Αυγούστου το 1905 σε μια μεγάλη Αθηναϊκή συγκέντρωση στην Ομόνοια, μιλάει στο λαό για την επανάσταση του Θερίσου.

Αναστάτωση στην Κυβέρνηση και στην αυλή. Ο Αντύπας και πάλι συλλαμβάνεται και δικάζεται επί εξυβρίσει της «βασιλικής δυναστείας» τον αποφυλακίζουν και τον στέλνουν στο Αργοστόλι με διαταγή του εισαγγελέα πρωτοδικών και του αυλάρχη Θωμ. Στις βουλευτικές εκλογές του Μάρτου του 1906, είναι υποψήφιος των αγροτών και εργατών της περιφέρειας Κρανιάς. Γίνεται τρομερή καλπνοθέυση, που για λίγους ψήφους χάνει την έδρα. Καταγγέλλει με στοιχεία το όργιο της καλπνοθείας και ξαναβρίσκεται... στη φυλακή.

Η ζωή του έχει καταντήσει αφόρητη στο Αργοστόλι. Μόλις αποφυλακίζεται, φεύγει για τη Θεσσαλία, όπου ο θεός του Σκιαδαρέσης είχε αγοράσει συνεταιρικά με τον Αριστείδη Μεταξά μεγάλο κτήμα 30.000 στρέμματα στον Πυργετό και στο Λασποχώρι Τεμπών σημερινό (Ομόλιο), εκεί διορίζεται επιστάτης διευθυντής των κτημάτων Σκιαδαρέση (αδελφούς της μάνας του).

Δίνει διαλέξεις στους αγρότες, χτίζει σχολεία, οργανώνει σισίτια για τα παιδιά των απόρων κολλίγων, σχεδιάζει «Γεωργική Σχολή» στο Ομόλιο, αλλά ο βίαιος θάνατός του το αφήνει στη μέση. Δίνει ελευθερίες στους χωρικούς να μιλούν ελεύθερα και να σκέφτονται, να συγκεντρώνονται, να κάθονται στα καφενέια τους και τις νυχτερινές ώρες.

Τους φόρους από 75% για τον αφέντη το κατεβάζει στο 25%. Οι χωρικοί τον λατρεύουν σαν Θεό τους. Για όλα αυτά κατηγορείται στο Νομάρχη Λαρίσης Νιώτη, ότι ξεσηκώνει τους αγρότες εις επανάσταση, ότι διαφθείρει τα χρήσιτά ήθη.

Ο Νομάρχης τον σέρνει στα δικαστήρια. Στο μεταξύ τον Σεπτέμβρη του 1906 φυλακίζεται και πάλι για ένα μήνα, γιατί χαστούκισε στο σύνταγμα το Βουλευτή της Αγιάς και μεγαλοτσιφλικά Ελληνογερμανό Αγαμέμνων Σλήμαν, επειδή τον εξύβρισε.

Αλλά η δίκη με το Νομάρχη Νιώτη αναβάλλεται από τις 31 Γενάρη 1907 για τις 7 Μάρτη 1907, λόγω ελλείψεως μαρτύρων κατηγορίας.

Στις 7 του Μάρτη αναβάλλεται επ' αόριστον ελλείψει μαρτύρων κατηγορίας. Ο Αντύπας δικαιώνεται πανυγηρικά.

Αλλά η ζωή του κρίθηκε. Έπρεπε να πεθάνει, δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια.

Σκότωσαν τον Μαρίνο Αντύπα, μα δεν σκότωσαν τις ιδέες του. Και οι ιδέες αυτές, επειδή ήταν η ίδια η αλήθεια και η κοινωνική δικαιοσύνη, σαν γόνιμος σπόρος ρίζωσαν βαθιά μέσα στις καρδιές των Θεσσαλών αγροτών, για να δώσουν σε λίγο τους καρπούς τους: την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών και το μοίρασμα της Θεσσαλικής γης στους νόμιμους δικαιούχους ακτήμονες αγρότες. ●

Αναμνήσεις από το χθες



Συντροφιά από νέους του χωριού μας σε καφενείο το 1956.

Πριν αρχίσει η φυγή τους γι' αναζήτηση καλύτερη ζωής. Σήμερα οι νέοι είναι είδος δυσεύρετο και γι' αυτό το μέλλον του χωριού μας διαγράφεται σκοτεινό.

Κάθε χρόνο κλείνουν τουλάχιστον δέκα σπίτια.

Πού θα πάει αυτή η κατάσταση;

Όμως υπάρχουν και χειρότερα από το χωριό μας, και αυτό μας παρηγορεί και μας δίνει ακόμη ελπίδες για το μέλλον.

Ίσως η πολιτεία διαπιστώσει το θάνατο της υπαίθρου και ίσως δώσει κίνητρα για ζωή.

Στη φωτογραφία πολλοί ηλικιωμένοι συγχωριανοί μας θα γνωρίσουν τον εαυτό τους και φυσικά θα θυμηθούν τα νιάτα τους.

«Ο πόνος της μάνας»

Όποιος τη μάνα έχασε μικρός εις τη ζωή του αυτός περνάει βάσανα και καίγεται η ψυχή του.

Η μάνα είναι που πονά η μάνα καμαρώνει η μάνα ακόμα και ψυχή στο χάρο αφιερώνει.

Μέσ' τους πολλούς τους ορφανούς

είμαι κι εγώ παιδιά μου γι' αυτό δε χαιρέται ποτέ η δόλια η καρδιά μου.

Μέσα στη ψεύτικη ζωή δεν είδα άσπρη μέρα για ν'άμε ο δόλιος ορφανός από μάνα και πατέρα



Οι Μοίρες μου εγράψανε βαριά ποινή για μένα και σαν το έρημο πουλί να τριγυρνά στα ξένα.

Μοίρα κακούργα κι άπονη εσύ τι θα κερδίσεις και πήρες την απόφαση για να με τιμωρήσεις

του Γιώργου Βασικόστα

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

752) Ευτυχία Αντωνούλα 500, 753) Ελένη Έλευθερίου-Κουρή 184.373, 754) Παναγιούλα Μελισσόυ, 755) Παρασκευή Αποστολοπούλου 1.000, 756) Λαμπρινή Έλευθερίου - Diamont 23.065, 757) Αθανάσιος Ρέππας 500, 758) Βάιος Κουμπογιάννης 5.000, 759) Γιάννης Παπαϊωάννου 500, 760) Νικόλ. Κουτριμπάνος 1.000, 761) Γεώργιος Θανασιάς 2.000, 762) Ηλίας Γουρούνας 500, 763) Αιμίλιος Δελής 2.000, 764) Δημ. Ιωάν. Μόσχος 2.000, 765) Κων/νος Χρ. Τσιάνκας 1000, 766) Λάμπρος Δικόπουλος 2.000, 767) Δημήτριος Θανασιάς 1.000, 768) Παναγιώτης Ζαβός 2.000, 769) Ιωάννης Μελισσάς 2.000, 770) Αργύρης Καραμέρης 1.000, 771) Αθαν. Τζαβίδας 2.000, 772) Αθαν. Αργύρης 500, 773) Δημ. Ιωάν. Σαμαράς 2.000, 774) Γεωργ. Βασ. Δέρης 500, 775) Γεωργία Βλασακάκη 1.000, 776) Χρυσός Καλτσάς 1.000, 777) Ιουλία Δραγούνη-Γιαννιπώτη 1.000, 778) Λεμονιά Δραγούνη-Καθαροπούλου 1.000, 779) Νικόλ. Σερ. Σπουρνιάς 500, 780) Απόστ. Μπούρας 5.000, 781) Ιωάν. Αντωνούλας 2.000, 782) Αλέκος Καρανούτσος 2.000, 783) Θέκλα Μελισσά 2.000, 784) Κων/νος Τσεκούρας Λυκειάρης 20.000, 785) Αριστοτ. Παπαριανταφύλλου 5.000, 786) Βασίλ. Νικ. Καλτσάς 1.000, 787) Σταύρος Νικ. Καλτσάς 1.000, 788) Δέσποινα Νικ. Καλτσά-Μπανούση 1.000, 789) Χρυσός Αναστασιού 2.000, 790) Κων/νος Αναγνώστου 5.000, 791) Νικ. Παπαϊωάννου 5.000, 792) Κων/νος Αντωνούλας 5.000, 793) Χρήστος Κυρελής 10.000, 794) Δημήτρ. Μπουλούζος 10.000, 795) Μπισκανάκη Ντίνα 1.000, 796) Ηλίας Σωτηρόπουλος 5.000, 797) Κων/νος Ξενιώτης 1.000, 798) Χρυσός Ιωάν. Πέτρου 1.000, 799) Κων/νος Οικονόμου, Μακρακώμη 1.000, 800) Αφοί Ψαλλίδα Α.Τ.Ε. 30.000.

Συνεχίζεται το επόμενο φύλλο.

Διόρθωση: από τυπογραφικό λάθος καταχωρήθηκε στο προηγούμενο φύλλο συνδρομή του Μίμη Καναπίτσα δρχ. 500 αντί του ορθού 5.000.

Ρεμπέτικα Μεξεδωπωλείο



ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ

Ζωσιμαδών 33 ΑΙΓΑΛΕΩ — ΑΝΩ ΛΙΟΥΜΗ
Πλνσιόν Τ.Ε.Ι. — Τηλ. 5908.042-5985.142

Η «ΦΡΑΓΚΟΣΥΡΙΑΝΗ» ανήκει στο φίλο του Συλλόγου μας Νικ. Πλέστη, ο οποίος με τη μεγάλη παρέα του συμμετέχει και συμπαρίσταται στο Σύλλογό μας και στο χωριό μας.

Όλα τα παιδιά είναι φίλοι του Δημήτρη και της Φρόσως Κοκκάλα και του Φώτη Δασκαλόπουλου και όλοι αγαπούν το χωριό μας σαν δικό τους χωριό, όπως μας δώλωσαν οι ίδιοι.

Τους ευχαριστούμε για τη συμπαράστασή τους και ιδιαίτερα για τη συμμετοχή τους στην αιμοληψία του Συλλόγου μας.

Συνιστούμε σ' όλους τους συγχωριανούς μας και τους φίλους τους να επισκεφθούν τη «ΦΡΑΓΚΟΣΥΡΙΑΝΗ» όπου θα τύχουν ιδιαίτερης περιποίησης δλώνοντας «Καϊτσιώτες».